

Vores aften i Cirkus

Cirkus Krone kommer til byen!! – Hvordan hele den lange række af lastbiler og vogne kunne være nede på legepladsen er mig stadig en gåde. I løbet af dagen kunne jeg høre hammeren på teltpløkkene, klink-klink. Katrine ville gerne ha' mig med. Tak for det, det var godt! – Det er mange år siden, jeg har været i cirkus. Da jeg var barn, var det noget, min far en meget sjælden gang og som noget helt specielt kunne finde på at tage hele familien med til. Det har siden ikke været noget, jeg har været særligt optaget af. Så da farmor gjorde det til en tradition at invitere Mads og Katrine i cirkus, passede det mig fint. – Men ok, hvis jeg skulle, kunne jeg da godt. Da jeg mødte Maibritt, og fortalte at hun glædede sig som et lille barn, tænkte jeg, at jeg hellere måtte give los og kom til at tænke på min Asterix:

Det var dejligt! Købe billet i silende regn gennem det lille hul i ruden i billevognen, træde ind i det rød-hvide telt og dufte popcornene og græsset, og hilse på de rød-klædte cirkusfolk. De smilede, og vi følte os velkomne. Træbænkene var på plads – logen (hvide havestole) var for de rige ☺ - det var, som det skulle være!



Cirkus Krone var fantastisk! Der var klovne, heste, stærk mand med kanonkugler, akrobatik oppe under teltaget, jonglør med kina-yo-yo, tryllekunstner, pony'er, sprechstallmeister, trommehvirvler, projektørlys, klapsalver, og begejstrede børn der råbte til klovnen. – Hvor var det dejligt at give slip og lade sig forføre, fornøje, forundre, begejstre, underholde og imponere. Vores aften i Cirkus Krone efterlod mig glad og smilende. Tak! Hilsen Katrine og Lars.